

40DAGENTIJD: WAAROM WOESTIJN EN VASTEN

KOM TOT LEVEN!

LEZING

21 MAART 2017

begin: 19:30 uur

drs. Claudia Theinert

WAAR

Kerk van Kunrade

Onze Lieve
Vrouweplein,
Voerendaal,
in de wijk Kunrade

ENTREE:

€ 5,-

AANMELDING

HBrouwers@wxs.nl

De woestijn -
onherbergzaam en toch fascinerend;
symbool van grenservaring, leegte en
eenzaamheid;

De woestijn ingaan is confronterend.
En tegelijkertijd openbarend:
wanneer je de tocht aandurft brengt ze je
tot een bron van waaruit je kunt leven en
die je telkens weer doet opstaan.

Gij ... onnoembare Aanwezige.

Ik volg Jouw spoor door de woestijn.

*Ik kies het smalle pad van liefde in de chaos,
dat leidt voorbij het kruis naar de ochtend van een
nieuwe dag waar Liefde zoveel sterker is en
overwint. (Wies Beckers)*
